



In deze nieuwsbrief

Interview Harmen Prins

.....

Nieuwe rubriek - ASC-er op stap

Met Guus Uitslag

.....

En natuurlijk de bekende rubrieken

Lief en Leed, De ASC-er en de Held van de Maand

.....

Heropening clubgebouw

Nog even, dan zijn de werkzaamheden in het clubgebouw afgerond. Medio oktober staat er een feestelijke opening gepland.



Hoofdredactioneel Commentaar

De zomervakantie zit erop, maar zoals iedereen op sportpark Gerner kan zien hebben de leden van ASC'62 bepaald niet stilgezeten. Terwijl spelers op individuele basis hun conditie op peil hielden, heeft het clubgebouw van de binnenkant een metamorfose ondergaan. Nieuw meubilair, blitse barkrukken, duurzame dimlampen, hoge tafels, frisse kleuren, maar ouderwetse gezelligheid.

Ook is de bal weer gaan rollen, zoals Job Bos op deze voorpaginafoto laat zien. De speler van JO11-5 is aan een dribbel bezig en met zijn rechterhand wijst hij zichzelf de weg. Of vraagt de pupil met een mogelijke fusie in aantocht toenadering tot de twee moederverenigingen in Dalfsen? Die mogelijke samenvoeging houdt de gemoederen nogal bezig en zal het komende seizoen veelvuldig op de agenda staan. In de bestuurskamer, maar ook aan de bar. Ieder heeft recht op zijn eigen mening.

Het mediateam van ASC'62 heeft gemeend de nieuwsbrief van weleer nieuw leven in te blazen. En presenteert deze eerste, hernieuwde editie, waarin oude rubrieken als Lief en Leed en De ASC'er in een fris jasje zijn opgenomen. Maar ook is het wel en wee van verschillende teams te volgen, ontvouwt de hoofdtrainer van het eerste herenteam zijn visie en geeft Harmen Prins als baas van de scheidsrechters een inkijkje in zijn wereld.

Genoeg om lekker na te zomeren. Veel leesplezier!

.....

C
O
L
O
F
O
N

Redactie
Arjan Bosch,
Niels Pasman,
Bea Slotman,
Brian Stokvis,
Amos Uitslag
Finn Stokvis

Vormgeving
Eva Heetebrij

Fotografie
Mirna Nijenhuis

Email:
mediateam@asc.nl



Van het bestuur,

In mijn archief zie ik een stukje staan voor de nieuwsbrief van maart 2017. Blijkbaar was dat de laatste nieuwsbrief die uitgekomen is en wij zijn als bestuur blij dat het initiatief van een nieuwsbrief weer nieuw leven ingeblazen is. Het is toch weer een manier om met onze leden te communiceren naast de website, X, Facebook, Instagram en niet te vergeten Voetbal.nl. Dit laatste is ook zichtbaar in ons clubgebouw waarop op de tijden dat ons clubgebouw open is standen, programma's en wetenswaardigheden zichtbaar zijn gemaakt. Op de voetbal.nl-app kun je ook onze eigen pagina bekijken als je goed ingelogd bent. Ook zijn daar alle standen en uitslagen te vinden van onze teams.

Seizoen 2024-2025 is begonnen, nadat de bekerwedstrijden met wisselend resultaat zijn afgewerkt. De selecties zijn op volle sterkte en alle andere teams zijn goed gevuld. Het kader is weer geregeld en we hebben gelukkig voldoende scheidsrechters om de wedstrijden in goede banen te leiden.

We hebben een derde damesteam en Egbert Bos verwelkomen wij als nieuwe trainer van Dames 1. Het blijft soms wat schipperen met het aantal speelsters maar wij zijn blij dat diverse oudgedienden de voetbalschoenen weer uit het vet gehaald hebben en dat zich diverse nieuwe speelsters hebben aangemeld.

In de vakantie hebben diverse vrijwilligers hard gewerkt om de renovatie van ons clubgebouw op tijd klaar te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt maar de nieuwe kleuren en het nieuwe meubilair geeft het geheel een moderne en huiselijke uitstraling waar we ook het komende seizoen veel plezier van kunnen hebben. Alle vrijwilligers: Bedankt!

De leden van onze vereniging hebben in meerderheid besloten dat er een fusieplan gemaakt moet worden waarbij ASC '62, SV Dalfsen en FC Dalfsen opgaan in een nieuwe vereniging. Dat was immers het beste voor de voetbalsport in Dalfsen. De besturen hebben een Stuurgroep aangesteld om dit plan te maken. In oktober/november staan de informatiebijeenkomsten van de Stuurgroep gepland. De diverse werkgroepen onder de Stuurgroep zijn in de afrondende fase van hun plannen en het geheel zal daarna als conceptplan gepresenteerd worden aan de beide besturen. Wanneer hun eventuele aanpassingen hierin verwerkt zijn kunnen we verder met het plan dat er dan ligt.

Wij begrijpen als bestuur dat er veel onduidelijkheden en vragen zijn. Dat geeft onzekerheid: je weet immers wat je hebt en niet wat je krijgt. Datgene wat je krijgt wordt binnenkort duidelijk en dan kunnen alle leden hun mening vormen. Om bij voorbaat al te zeggen dat het niets gaat worden is wat voorbarig en dan helpen acties die de verschillen benadrukken daar niet bij. Het bestuur staat dan ook niet achter dergelijke acties en neemt daar afstand van. Elk lid heeft recht op zijn of haar mening. Sta dan echter wel open voor alternatieven, andere zienswijzen en een toekomstvisie want wie heeft de wijsheid in pacht?

Wij wensen iedereen een sportief en gezond seizoen 2024-2025

Namens het bestuur,



Voorzitter

ASC '62 heren 1 vanaf seizoen 2023-2024

In het nieuwe seizoen 2023-2024 kreeg ASC '62 te maken met een vers trainersduo. Herman Oosterhaar en zijn vaste secondant Fred Zwiggelaar werden aangesteld. Zij werken al achttien jaar succesvol samen en gaan de blauwwitten proberen op te stuwen naar grote hoogte.

In een eerste trainingsblok in juli 2023 werd kennisgemaakt tussen selectie en trainers. Dit blok werd 11 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen wat later competitiegenoot FC Meppel zou worden. In augustus werd de draad weer opgepakt met een voorbereiding die in totaal zes weken in beslag zou nemen.

Op het Tempelmantooi werd verloren van FC Ommen en SV Nieuwleusen en ook het bekertoernooi verliep teleurstellend met twee nederlagen en één overwinning. Duidelijk was dat beide partijen nog even aan elkaar moesten wennen. Een andere speelwijze en onderlinge verhoudingen moesten nog even landen bij de ploeg en trainers.

Op 23 september stond de seizoenopbouw op het programma met een uitwedstrijd tegen buurman FC Ommen. In een gelijk opgaande strijd trok ASC '62 met 3-1 jammerlijk aan het kortste eind, maar de eerste contouren van de nieuwe speelwijze werden duidelijk. Tevens werd het duidelijk dat resultaten snel zouden volgen. En dat klopte, want de volgende vier wedstrijden leverden tien punten op. Daarmee klommen de Dalfsenaren naar de vierde plek op de ranglijst en zaten ze lekker in de competitie.

Rond de winterstop kwam er een kentering in de resultaten en waren ze kortstondig de weg kwijt met drie nederlagen op rij en zakte het team naar de zevende positie in de stand. De definitieve ommekeer kwam na een beschamende 2-1 thuisnederlaag tegen tien man van Elim. Er waren nog negen wedstrijden te spelen in de reguliere competitie en hierin werden maar liefst vijftientig punten verzameld. De doelpunten in deze serie zijn indrukwekkend met twintig voor en slechts vier tegen. In de laatste en belangrijkste fase van het seizoen hadden de Dalfsenaren de zaakjes goed voor elkaar.

In de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Vitesse '63 werd het toetje van het seizoen bereikt. ASC '62 plaatste zich



middels een 2-1 overwinning op de directe concurrent voor de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Maar ook deze weg wordt zoals trainer Herman Oosterhaar het zo mooi verwoord stap voor stap genomen: "vivir partido á partido", een quote geleend van Atletico Madrid-trainer Diego Simeone.

Het nacompetitie avontuur was van korte duur. In de eerste ronde werd op eigen veld in de stromende regen met 0-3 verloren van een effectiever FC Knickerbockers uit Groningen. En daarmee kwam het eerste seizoen tot een einde.

Op de nieuwjaarsreceptie kwam het goede nieuws naar buiten dat de contracten van Herman Oosterhaar en Fred Zwiggelaar met een seizoen verlengd zijn, met een optie voor nog een seizoen. Hiermee is de continuïteit van de technische staf voorlopig gewaarborgd en kan het duo de komende seizoenen de vruchten gaan plukken van de jeugdopleiding van FC Dalfsen. Daar staat een aantal aanstormende talenten te popelen om hun opwachting in het vlaggenschip te maken. Een aantal van hen is reeds gedebuteerd. De trainers hebben oog voor deze talenten en geeft ze volop kansen.

Het seizoen 2024-2025 startte wederom met een gebroken voorbereiding. Eerst werd er een blok van twee en halve week in juli afgewerkt waarna de hervatting weer zes weken voor de competitie plaatsvond. Op het Tempelmantooi werd gewonnen van VV Lemelerveld en verdienstelijk gelijk gespeeld tegen gastheer SV Nieuwleusen, en dat terwijl er veel meer in zat. De voorbereiding werd er tevens gebekerd en alle drie de bekerpotjes werden ruimschoots gewonnen, doelpunten negentien voor en vier tegen zijn veelzeggend.

Duidelijk is dat de ploeg in het tweede seizoen onder ons trainersduo verder is dan in het eerste seizoen. De selectie is nagenoeg intact gebleven en heeft een kwaliteitsinjectie gekregen met de terugkeer van de verloren zoon Joren Drost. De beide keuzeheren hebben dus meer dan voldoende keuze om iedere zaterdag tot een goede wedstrijdselectie te komen. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. De competitie is flink uitdagender geworden dan afgelopen seizoen, dus de heren kunnen hun borst nat maken. De selectie opende het seizoen in Meppel tegen de plaatselijke MSC met een mooie overwinning (1-2). Een week later worden de degen gekruist met het Zwolse ZAC.

Vrouwenvoetbal

Seizoen 2024-2025

Het nieuwe seizoen is begonnen voor het vrouwenvoetbal bij ASC '62, en met trots kunnen we melden dat we dit jaar maar liefst met drie seniorenteams van start gaan! Dit is mede te danken aan een flinke toename in het aantal aanmeldingen vlak voor de start van het seizoen.

VROUWEN 1 HOOPVOLLE START MET NIEUWE HOOFDTRAINER



Vrouwen 1 begint dit seizoen onder leiding van een nieuwe hoofdtrainer: Egbert Bos. De eerste wedstrijden in zowel de beker als de competitie bieden veel perspectief. Er is hoop dat de successen van vroeger terug kunnen keren, en dat ASC vrouwen voetbal weer een toonaangevend team in de regio wordt.

VROUWEN 2 KAMPIOENEN GAAN DE UITDAGING AAN

Voor Vrouwen 2, het kampioensteam van vorig jaar, staat een uitdagend seizoen op het programma. Ze spelen nu een klasse hoger en zullen zich opnieuw moeten bewijzen. Het team bruist van enthousiasme en is op zoek naar versterking. Nieuwe speelsters zijn meer dan welkom, ook als je niet elke week kunt spelen. Parttime spelers kunnen zich ook aansluiten!

VROUWEN 3 EEN TEAM VOL POTENTIE

Vrouwen 3 is een boeiende mix van speelsters die zijn overgekomen van andere teams uit de regio en jong talent uit Dalfsen. De inzet tijdens trainingen en wedstrijden laat zien dat dit een team is om in de gaten te houden. De energie en het fanatisme beloven veel voor de toekomst.

VROUWEN-VOETBAL IN DE LIFT

Net als in de rest van het land zit ook het vrouwenvoetbal in Dalfsen in de lift. Het is fantastisch om als vereniging deze groei te kunnen faciliteren. Om alles goed te laten verlopen, zijn er echter nog een aantal vacatures binnen de club:

- Wedstrijdsecretaris Vrouwenvoetbal.
- Lid technische commissie (Vrouwenvoetbal)
- Teamleider Vrouwen 2
- Teamleider Vrouwen 1 (bij voorkeur een vrouw)

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies of wil je meer informatie? Neem dan contact op via voetbalzaken@asc62.nl.

Sportieve groet,
Peter Stokvis
ASC '62

Guus in Gambia

Het seizoen 2023/2024 zit er nu alweer een tijdje op. Dat geldt zeker voor Guus Uitslag, balvaste middenvelder van het zevende. Op zaterdag 24 februari speelde hij namelijk al zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Niet omdat hij in die wedstrijd tegen Hattem langdurig geblesseerd raakte. Nee, Guus koos ervoor om zijn minor te doen in het buitenland. Waar anderen kiezen voor de witte stranden van het Indonesische eiland Bali of de witte sneeuw van de Oostenrijkse Alpen, koos Guus voor een heel ander avontuur. Samen met vijf anderen vertrok Guus op 2 maart naar het kleinste landje op het Afrikaanse vasteland: Gambia.

Voor Guus' afscheidswedstrijd werd groots uitgedapt. Familie en vrienden verzamelden zich langs de lijnen van veld D en sponsor Robert Westera maakte prachtige foto's. Zoals het bij een echte afscheidswedstrijd hoort legde scheidsrechter Jan de Goeijen de bal op de stip. Zonder aarzeling verschalkte Guus van elfmeter de keeper van Hattem. Toen de tijd rijp was kreeg Guus zijn verdiende publiekswissel. Trots hield hij, toen hij aan de kant stond, een door een supporter aangereikte Gambiaanse vlag omhoog. Tijd voor een groots avontuur!

Na wat vertraging met de benodigde papieren, ging Guus iets later dan gepland in Gambia aan de slag op een school van SOS Kinderdorpen Gambia. Hij liep daar mee met de zorgcoördinator en ondersteunde haar waar nodig. Guus bedacht en ontwierp - met de kennis die hij opgedaan heeft tijdens zijn studie Toegepaste Psychologie - voor haar verschillende producten gericht op gesprekstechnieken die haar kunnen ondersteunen bij het aangaan van gesprekken met de kinderen op school.



Naast het belangrijke werk wat Guus daar gedaan heeft was er ook genoeg tijd om het land te ontdekken. Via de app Polarsteps hield Guus wekelijks belangstellenden op de hoogte van zijn avonturen daar in Gambia. Zo zag hij wilde nijlpaarden, voer hij in een gammel en iets te vol bootje naar buurland Senegal en vierde hij samen met het Nederlandse consulaat de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Ook ging hij op zoek naar nieuwe talenten voor zijn voetbalelftal, maar op het "gras" van Gambia liep er zelfs voor het zevende niets interessants rond. Voor meer details en vooral een hoop foto's raad ik u aan Guus' reis op te zoeken op Polarsteps.

Op 22 juni, 113 dagen na zijn vertrek, zette Guus weer voet op Nederlandse bodem. Op Schiphol werd hij ontvangen door de coach van het zevende en zijn assistent. Die zullen hem vast gevraagd hebben weer om te keren, want met 24 man op papier dit seizoen zou een mannetje minder hen helemaal niet verkeerd uitkomen.

Column

Herman Dosterhaar

Clubliefde

Je houdt niet van een club vanwege een bepaalde speler, successen of de kleur van het shirt. Je houdt van een club omdat je je er thuis voelt. Nee, deze woorden zijn niet ontsproten aan mijn brein, maar ze vormen een citaat van Dennis Bergkamp. Toch zou ik het gezegd kunnen hebben. Ik denk dat Dennis er heel dichtbij zit. In deze tijd lijkt het of het draait om het individu, wat zit erin voor mij en anders ga ik verder kijken. Enne ...oh ja, ik wil het nu, want geduld heb ik niet. Het leven is te kort. Denken ze...

Sociale Media zijn daarbij instrumenten die het behoorlijk complex voor (jonge) mensen hebben gemaakt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Ik zie het als mijn missie om ze dat leren. Dat je niet alleen op de wereld bent om het alleen voor jezelf zo aangenaam mogelijk te maken.

Ook in het voetbal kennen we dit verschijnsel. U kent ze wel: de kanspakkers en clubhoppers. Spelers die na een reservebeurt de handdoek in de ring gooien in plaats van terug te vechten. Spelers proberen soms een club te gijzelen door te schermen met andere clubs. Die voor geld kiezen, omdat ze denken dat dat ze gelukkig maakt of dat het gras daar groener is.

Het kan ook anders. Dat heb ik gemerkt sinds ik bij ASC '62 ben gekomen. Er zijn ook clubs waar het motto is: we doen het samen! Waar men elkaar ziet en degenen helpt die hulp nodig hebben. ASC'62 is zo'n club. Iedereen doet mee en samen vormen we de club.

Cynici zeggen dat clubliefde niet bestaat. Nou ik zeg hen: het bestaat wel. Kom hier maar eens kijken. Hier zijn mensen die belangeloos kantinediensten draaien, die lijnen trekken, op hun knieën over het hoofdveld kruipen om onkruid te verwijderen, die met de pet rondgaan als een ander team kampioen is geworden om een zanger te regelen voor het feest, die verleidelijke voorstellen van andere clubs weerstaan en "gewoon" 15 jaar in het eerste spelen, die een jeugdteam trainen. Die een weekjournaal organiseren in een afgeladen clubgebouw en met elkaar om elkaar lachen. Kom kijken en zie het zelf!

Als iemand aan mij zou vragen wat is ASC'62 is dat mijn antwoord: SAMEN! Die mensen komen niet voor de lage bierprijs, maar omdat ze zich hier thuis voelen en graag met elkaar veel tijd in de week doorbrengen. Samen. En dat is volgens mij clubliefde.



“ Als iemand aan mij zou vragen ‘wat is ASC'62?’, is mijn antwoord: **SAMEN!** ”

DE ASC'ER



Naam:
Rik Hogenkamp

Bijnaam:
Buffel



Hoe heb je je bijnaam gekregen:

Mijn zus die kwam vroeger altijd bij Jan Jager, en daar werd ze een keer "Hoge Buffel" genoemd. Waarom weet ik eigenlijk ook niet en toen werd ik automatisch Buffel.

Geboortedatum en welk dorp:

Ik ben geboren op 19 december 1984. Helaas was dit in het ziekenhuis in Zwolle, maar ik voel me een echte Dalfsenaar.

Woonplaats: Dalfsen

Beroep: Ik werk al sinds 2003 bij Defensie, eerst als militair bij de marechaussee. Ik begon bij paleis Soestdijk, bij prins Bernhard en prinses Juliana. Daarna na de transportgroep, waar ik al mijn rijbewijzen heb gehaald. Toen ik 32 werd, moest ik een rang omhoog of weg. Een rang omhoog wou ik niet, omdat ik dan op Schiphol moet rondlopen. En toen kwam er een burgerstoel vrij, dus kon ik mooi daar op gaan zitten. En sinds 2 jaar ben ik beheerder van de materialen van Defensie.

Hoe ziet je thuisfront eruit:

Ik heb een vriendin, Monique. Ze werkt bij De Zeven Deugden. En ik heb twee prachtige dochters, Imre en Fem. Zij voetballen allebei ook bij FC Dalfsen.

Hoe heb je je vriendin ontmoet:

Zij was een vriendin van mijn zus. Daardoor kennen we elkaar. Mijn zus heeft een café Calluna, en daar gingen we beide darten. Zo hebben we elkaar ontmoet.

Lid van ASC'62 sinds:

Toen ik 5 jaar oud was, mocht ik eigenlijk helemaal niet voetballen, maar begon ik

met een jaar meetrainen en contributie betalen. Vanaf 6 jaar mocht ik ook wedstrijden gaan voetballen. Dus nu ben ik zo'n 35 jaar actief lid.

Liever spelen of fluiten:

Ik vind fluiten hartstikke leuk, maar als ik moet kiezen, voetbal ik liever.

Positie in het veld:

Ik was bijna altijd laatste man, maar heb eigenlijk overal wel gespeeld.

Positie in het clubgebouw:

Maakt niet uit, als ik maar met mijn kameraden kan zitten.

Voetbalclub binnenlands: ASC'62.

Lievelingseten:

Shoarma vind ik wel lekker en een appel.

Favoriete biertje/drankje:

Hertog Jan, uit een flesje, en dit drink ik het liefst op de club.

Ik luister het liefst naar:

Eigenlijk luister ik heel divers. BlauBand als eerste natuurlijk, daar luister ik heel erg graag naar. Marco Borsato vind ik donders mooi, Son Mieux vind ik ook echt goed, Queen is mooi. Ik vind echt alles mooi.

Wie zou je nooit willen missen bij ASC: Mijn kameraden

Met wie zou je een dag willen ruilen: Ik hoef met niemand te wisselen, mijn leven is al perfect.

Droompartner: Die heb ik al.

Dronken verhaaltje:

In juni 2020 hadden we teamuitje met het 8ste en we gingen naar onze

teamsponsor toe, Calluna. Natuurlijk wat biertjes gedronken en op de terugweg kwamen we bij Mansier langs. Daarna ben ik tegen een paaltje gefietst, en werden in het ziekenhuis 12 of 13 hechtingen aangebracht. Een beetje lomp.

Ooit de wet overtreden:

Ooit een bekeuring gekregen voor een beetje wildplassen in Ommen en een keer een pak shag bij Schlecker meegenomen.

Met wie zou je nog ooit een biertje willen drinken:

Met mijn dochters natuurlijk.

Balletje mayo of saté:

Curry, omdat alle andere saus op was (Harrie Ponsteen), toen heb ik curry geprobeerd, dat viel behoorlijk in de smaak en nu doe ik dat voor altijd.

Wat heb je gedaan bij ASC:

Ik heb wel wat dingen gedaan bij ASC. Gevoetbald, bardienst, activiteitencommissie, darttoernooi bedacht, 50 jaar jubileumcommissie gezeten, fluiten, leider, beheerscommissie, club van 62, in de BlauBand gespeeld.

Held van de maand Gerard Stegeman

En nu even allemaal stil! Gerard Stegeman (57) verheft zijn stem, voegt er nog wat krachttermen aan toe en voorkomt daarmee dat de kleedkamer bij sv Nieuwleusen verandert in een kibbelend kippenhok.

Als de coach praat, dan moet er even geluisterd worden. En zeker wanneer het tweede vrouwenteam van ASC'62 in haar langverwachte kampioenswedstrijd halverwege tegen een 2-1 achterstand aankijkt. Want wil de equipe van Stegeman de titel grijpen dan moet er vanmiddag gewonnen worden.

Er hangt ruzie in de lucht, maar de oefenmeester pakt de regie en brengt zijn voetbalverstand nog eens over op de speelsters en stapt even later met een 2-4 overwinning als kampioenenmaker van het veld. Het bier wacht, evenals de platte kar en een douche van zelfklevende ASC-etiketten die op zijn Nathals-shirt neerdaalt.

Al jaren zet Stegeman - liefkozend De Steeg genoemd - zich in voor het vrouwenvoetbal in Dalfsen. Dat gaat met horten en stoten, maar het succes is nu daar. Alle reden om Gerard nu als 'Held van de Maand' te kiezen. Zijn reactie? 'Heel erg mooi. Heeeeeeeeeeeeeel erg mooi.'

Held



— Dames 2 seizoen 2023-2024

Kampioenen o.l.v. Gerard



Lief en Leed



In de nieuwe editie van Lief en Leed brengen we het verhaal van Herben Scherpenkate, een toegewijd lid die dit jaar 62 kaarsjes uitblaast – precies evenveel als onze club zelf. Zes jaar geleden stopte zijn blauw-witte hart korte tijd met kloppen. We praten met hem over die beangstigende ervaring en hoe hij zijn weg naar herstel heeft gevonden.

Het was 19 september 2018, de dag waarop Ajax het nieuwe Champions League seizoen aftrapte tegen AEK Athene. Scherpenkate bezocht al sinds de jaren '70 Europese wedstrijden en had ook nu weer zin in het vaste ritueel met vuurkorf voor het stadion. Wat een mooie nazomerdag moest worden begon inktzwart toen 's ochtends het noodlot toesloeg. Of het een gezonde wedstrijdspanning was zullen we nooit weten, maar op weg naar het koffieapparaat viel hij plotseling neer. Collega's waren snel ter plaatse en begonnen hem te reanimeren met een defibrillator. Binnen no-time was het hele bedrijventerrein afgezet en waren politie en ambulances ter plekke om Scherpenkate verder te begeleiden. Korte tijd kwam hij nog bij en greep ruw om zich heen, er waren zelfs handboeien nodig om hem rustig te houden, maar al gauw verloor de logisticus weer zijn bewustzijn. Terwijl Ajax later die dag met 3-0 zegevierde over AEK lag Scherpenkate in een diepe kunstmatige coma. Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest de normaal gesproken zo luidruchtige ASC'er roerloos, aan een infuus in een ziekenhuisbed te zien liggen.

Van het moment kan Scherpenkate zich niks meer herinneren. "Ik werd 3 dagen later wakker in het ziekenhuis waar mij de ernst van de situatie werd uitgelegd. Een lang herstel lag in het verschiet met meerdere operaties en een heel revalidatietraject. Achteraf mag ik niet klagen, 30 seconden eerder en ik had dit gesprek niet kunnen voeren. Later heb ik de betrokken hulpverleners nog een presentje bezorgd, ik ben ze eeuwig dankbaar. Hoewel ik zelf dus agressief was richting hulpverleners, zal ik het nooit begrijpen dat iemand met nuchter verstand zich zo opstelt."

ASC'62 moest het bij thuiswedstrijden dus een poosje doen zonder zijn vaste omroeper. Gelukkig duurde deze periode niet al te lang. Naar eigen zeggen hielp zijn uitmuntende conditie in zijn revalidatie en was hij na een half jaar van kleuter gymnastiek weer als herboren. Naast het fysieke programma kreeg hij ook allerlei leefregels en adviezen om zijn hartconditie te verbeteren. „Minder roken, minder drank, minder zout en meer bewegen. Ik ben zelfs drie keer bij een voedingsdeskundige geweest. Uiteindelijk kwam het besef dat deze stappen voor mij allemaal niet gaan werken." Scherpenkate nam een drastische beslissing. „Ik drink nu niet meer iedere dag, maar hou het bij een pilsje in het weekend. Dat probeer ik althans."

Van de oud heren-1 speler dus geen spiritueel verhaal waarbij het roer volledig omgaat in zijn tweede kans in leven. Een gezonde dosis galgenhumor helpt hem luchtig met de situatie om te gaan. Hij wordt tegenwoordig liefkozend "The Walking Death" genoemd, een bijnaam die hij met een glimlach draagt. Ook deelt hij graag een anekdote over hoe een val van een barkruk tot enorme bezorgdheid leidde, waarbij omstanders haastig op zoek gingen naar een defibrillator. De opluchting was groot toen hij weer opstond.

In deze tijden van verandering worden de fusieplannen serieuzer dan ooit besproken. Scherpenkate heeft er vertrouwen in dat hij het langer zal uithouden dan ASC'62, dat mogelijk ophoudt te bestaan zodra de fusie voltooid is. Zijn verdiensten zijn te veel om op te noemen met diverse technische en coördinerende functies, een clubman in gelukkig nog hart en twee nieren dus. Het levensverhaal van Scherpenkate mag een inspiratie zijn voor velen met een groots 62-jarig bestaan in het verschiet!

Herben Scherpenkate



Tegenwoordig wordt de PR-man van ASC'62 elk half jaar gemonitord en loopt hij weinig extra risico. „Nu ik zelf iets dergelijks heb meegemaakt valt het mij wel meer op. Blijkbaar lopen veel grote Ajacieden hier ooit tegenaan", plaatst Scherpenkate zichzelf in een luguber rijtje met onder anderen Blind, Eriksen en Abdelhak Nouri, die helaas minder geluk had en lange tijd in coma lag. Hoewel de laatste berichten hoopvol zijn, is de verwachting dat Nouri nooit meer op hetzelfde niveau zal voetballen. „Verder ook nog jeugdhelden als Vasovic en Cruyff. We kunnen dus al een aardig elftal opstellen, we missen alleen nog een meevoetballende keeper. Hoewel ik gecharmeerd ben van de kwaliteiten van mijn zoon Thom hoop ik niet dat hij ooit in aanmerking komt voor dit elftal." (Hierboven een mogelijke opstelling)

Nieuw mediateam brengt haar eerste Nieuwsbrief uit



Het logo van De Treffer in 1966

Op 1 september 1966 werd voor het eerst het clubblad De Treffer uitgegeven. Per seizoen werden er tien van deze clubbladen getypt door de toenmalige propagandacommissie, gestencild en op de fiets rondgebracht naar de leden. Dit gebeurde onder wisselende samenstelling van de aan het blad verbonden sportverenigingen zoals de gymnastiek, tafeltennis en basketbal maar wel met de altijd aanwezige voetbalvereniging.

Ondanks dat de productie- en distributiemethodes in de loop van de jaren werden gemoderniseerd kon het toch gebeuren dat in het jaar 2010 de stekker uit De Treffer werd getrokken en de website van ASC het belangrijkste communicatiemiddel werd. Na afwezigheid van een paar jaar kwam er wel een ander soort Treffer, in de vorm van een digitale Nieuwsbrief.

Met wisselende redacties heeft deze ASC-Nieuwsbrief een aantal jaren bestaan tot de nieuwsverspreiding binnen voetbalvereniging ASC'62 opnieuw in het slop raakte. Hoewel de meeste teams tegenwoordig hun eigen social media hebben, zoals Facebook, Instagram, X, TikTok en er vanuit de KNVB ook platforms zijn zoals Voetbal.nl en Sportlink, was er voor nieuws vanuit de vereniging eigenlijk alleen de website.

Het huidige bestuur voelde weer de noodzaak en de behoefte om voetbalnieuws, lief en leed en andere verenigingszaken met de leden te kunnen delen. Er is

een enthousiast groepje mensen bij elkaar gekomen dat zichzelf tot Het Mediateam heeft benoemd.

Het Mediateam houdt zich bezig met drie taken binnen de communicatie van de vereniging: Social Media, Website en de Nieuwsbrief. In een volgende Nieuwsbrief stellen zij zich verder voor aan de leden.

Op dit moment lees je een bericht in de eerste nieuwsbrief die het team heeft geproduceerd. Veel plezier met het lezen hiervan en wanneer je het leuk vindt om het mediateam mee te helpen of op een andere manier bij te dragen aan de communicatie binnen de vereniging, meld je dan bij het team. Het Nieuwsteam is te bereiken via het emailadres mediateam@asc62.nl of spreek gewoon iemand van de leden aan.

Met het oog op de toekomst realiseert het team zich dat het voetbalnieuws mogelijk binnen afzienbare tijd van één (fusie)vereniging zal komen. Wanneer het zover zal komen zijn zij zeker bereid om dit dan samen met de betreffende mensen van SV Dalfsen op te pakken.

Dit zal dan volgens de nieuwsbriefgroep zeker kunnen bijdragen aan het vormen van één grote voetbalvereniging die Het Voetbal van Dalfsen voor de jeugd naar een hoger niveau zal tillen.

Sponsors



NedSeal



Fysio Vechtdal



WIBERG
TAXaties



PETRA
HAIR | FASHION | BEAUTY



Jopies
Groene
WERELD



CompuStore
uw computerwinkel!



METSELBEDRIJF
VEGTRON



JOCHEM
VOOR OGEN



Bartels
woningstoffering
tapijt - vinyl - linoleum - raamdecoraties



van Leussen
Zwolle - Ommen - Dalfsen



malanico.



Het Roode Hert
HOTEL RESTAURANT ZALEN



appeladvocaat



Printheus



KRC VAN ELDEREN



GROBBEE BV
Schilderwerken



alfa accountants en adviseurs



JUMBO
Kamphuis



DE FABRIEK
GRAND CAFÉ

Na een wedstrijd is alles vergeven en vergeten

Onvermurwbaar, onuitstaanbaar, maar vooral onmisbaar. De scheidsrechter. Bij ASC'62 is Harmen Prins met de fluit de baas in het veld, maar blaast hij ook in de bestuurskamer zijn partijtje mee. Als voorzitter van het korps van arbiters verdedigt hij daar zijn collega's als een leeuw. En helpt hij ze te ontwikkelen door nieuwe looplijnen uit te leggen of de spelregelkennis bij te schaven. „Kritiek is gratis advies.”

Harmen Prins (42) buigt zich op deze donderdagavond in de bestuurskamer nog maar eens over het volgeschreven velletje heen. Het clubgebouw mag in een nieuw jasje zijn gestoken, al eerder is datzelfde met het scheidsrechterskorps van ASC'62 gebeurd. „Twee keer XXL geel, één keer XL rood en nog een L-etje: zwart”, soms de arbiterbaas op over de achterstand in de garderobe. „En dan hebben we nog de sokken. Meestal in de 45-48-maat. Hard nodig.”

Ze leven schijnbaar op grote voet, de heren scheidsrechters die wekelijks de vele amateurwedstrijden op sportpark Gerner in goede banen proberen te leiden. Daarin worden ze ondersteund door Prins, die zich sinds een jaar of vijf over het weekendrooster heeft ontfermd. „Dan blijft er weleens een gaatje over, dus fluit ik zelf ook ieder weekeinde. Toen ik daarmee begon floot ik op een laag niveau, bij de lage senioren.” Er volgt een korte stilte, Prins nipt aan zijn blikje cola. „Dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Maar het is mooi om te doen, en om op mijn manier iedereen de mogelijkheid te geven lekker bezig te zijn.”

Jongens, meiden, mannen, vrouwen - en alles wat daar tussenin zit - staan wekelijks onder bevel van Jan, Rik, Hessel, Martijn, Erik of Henk Otto, als zomaar willekeurige mannen in het zwart. Of in het geel of rood, waarbij het korps van sponsor Erjan Ophoff - 'voor al uw compost' - meerdere setjes heeft gekregen. „Komende zaterdag fluit ik JO14-1 van FC Dalfsen tegen de JO14-2 van Urk”, verklaart Prins. „Maar ik weet lang niet altijd in welke kleur tenue de teams spelen.”

Maar gelukkig is daar de tegenwoordig onmisbare voetbal-app, waarin zelfs dát vermeld staat. „Kijk”, showt Prins. „FC Dalfsen speelt dus in het groenzwart, goed om te weten. En Urk in het blauwwit. Dan ga ik voor mijn gele of rode shirt. Soms heb ik echter geen keus, want dan heb ik het tenue van de vorige keer nog niet gewassen. Dan pak ik gewoon wat schoons.”

Prins geniet van de fluterij, en ook van de gezelligheid die op een gebruikelijke zaterdag zo rond 15.15 uur in het kleinste hokje van het kleedkamercomplex te vinden is. Daar komen ze dan van alle velden binnengewaaid, wanneer de wedstrijden halverwege zijn en de thee wordt ingeschonken. „Dan vertellen we aan elkaar hoe het gaat. ‘Heb je nog een strafschoep gegeven?’, vraagt de één. ‘En, nog mooie doelpunten?’, zegt een ander.” Voor de heren er erg in hebben zijn de vijftien rustminuten weer voorbij. „Na afloop herhaalt zich hetzelfde tafereel. En gaan we douchen.”

Het gros van de wedstrijden verloopt goed, maar een incident is nooit ver weg. Prins is gelukkig nog nooit fysiek toegetakeld, hoewel boze spelers hem soms omringen als ze het niet eens zijn met zijn keuze. „Belaging. Meestal gebeurt dat wanneer ik een beslissing heb genomen die niet helemaal correct is, omdat ik de spelregels niet allemaal even goed ken. Ik zie dat dan vooral als een leermoment voor mezelf. Kritiek is gratis advies. Met name het beoordelen van buitenspel, wanneer een bal doorglipt en door een verdediger wordt aangeraakt, is lastig. Dan moet ik het doen met mijn waarneming.”



Harmen Prins (links) en Bas Nijhuis

Op dat moment is er vaak ook snel weer het begrip, waarbij Prins zichzelf en de rest van de vrijwillige scheidsrechters probeert te ontwikkelen. Ook op andere vlakken, zoals Prins onlangs voor het eerst een wedstrijd afblies voor-ie was begonnen. „Onweer op komst”, meldde hij, toen het team van Hatto Heim op een maandagavond al op Gerner was gearriveerd. „Dat had ik eerder op de dag al verwacht, maar goed. Ook dan moet je verantwoordelijkheid nemen.”

Nog niet zolang geleden introduceerde hij bovendien hoogstpersoonlijk een nieuwe looplijn. Prins kiest er dan voor door in tegenstelling tot veel scheidsrechters út de middencirkel te komen en op grote afstand van de situatie positie in te nemen. „Zo loop ik in ieder geval niet in de weg.”



WIL JE OOK EENS OP JE
VRIJE ZATERDAG BELAAGD
WORDEN? MELD JE BIJ
HARMEN PRINS.

Een dienstbare opstelling, vooral bij vrije trappen vanaf de zijkant. Worden die als voorbeeld van links genomen, dan kiest Prins het liefst positie náást de assistent-scheidsrechter aan de andere kant. „Dan kan ik die gelijk mooi in de gaten houden.” De kenmerkende bril blijft tijdens de wedstrijd op. „Anders zie ik alleen maar schimmen.” Prins plaatst zijn hand schuin op het voorhoofd en tuurt. „Soms doe ik dit. Dan zie ik het allemaal nog net wat scherper.”

Dat doet hij tegenwoordig ook thuis op de bank, waar hij met zijn Colombiaanse echtgenote de afgelopen weken genoot van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen tot 20 jaar. Niet toevallig gehouden in het land waar zijn partner werd geboren. „Ik kijk dan niet zozeer naar het voetbal, maar meer hoe de scheidsrechter in het veld beweegt. Van anderen kun je leren, zo ben ik van mening. Dus vond ik het ook mooi dat die twee scheidsrechters uit Twente (Bas Nijhuis en Roelof Luinge, hoewel die laatste uit Groningen komt, red.) naar ASC'62 kwamen om over hun vak te vertellen. Daar steek je toch mooi wat van op.”

Niet zelden zijn clubscheidsrechters net zo partijdig als de heren en dames politici in Den Haag, erkent Prins. Hij gaat daar niet in mee, en herhaalt de voorgelegde hypothese. „ASC'62 moet in een kampioenswedstrijd tegen DKB winnen en staat op gelijke hoogte? En de spits maakt in de allerlaatste minuut een schwalbe in het zestienmetergebied? Nee hoor, dan geef ik echt geen strafschoep. Eerlijkheid staat bij mij voorop, altijd.”

Zoals het hoort, waarbij Prins geen antwoord wil geven op wie hij nu de meest vervelende, irriterende en klagende ASC-voetballer op de Dalfser velden vindt. Keuze te over, maar hij kiest voor de gulden middenweg als hij zijn laatste teug frisdrank wegslokt, nog één keer opmerkt dat er altijd nieuwe scheidsrechters worden gezocht en er snel vandoor gaat. „Emotie hoort bij voetbal. Na de wedstrijd is alles snel weer vergeven en vergeten. En de volgende week? Dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Met een toss. En een aftrap. Behalve als het onweert.”



Jurre van Leussen Prijswinnaar

Jurre van Leussen had de antwoorden goed van 2 puzzels die voor de seizoenafsluiting in het clubgebouw lagen.



Jurre wist het kabinet van Harmen te vinden en had ook de juiste positie van de bal goed.



Jurre op de middenstip

Zaterdag 21 september kreeg hij hiervoor een prijsje uitgereikt, op de middenstip van het hoofdveld. De opmerking dat hij hier in de toekomst misschien ook wel eens zou kunnen staan werd direct door hem ontkracht. 'Nee, want ik ben een keeper,' zei hij vol overtuiging en duidelijk tevreden over deze positie in het veld. Ja, net als zijn vader, zegt Willem, die met zijn zoon mee is. Willem heeft weliswaar niet vaak of misschien zelfs nooit op het Hoofdveld gekeept maar stond wel zeven jaar lang onder de lat op de andere velden.

Veel succes met keepen Jurre, misschien zien we jou in de toekomst dan wel in het doel op het hoofdveld.



Oplissing

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Horizontaal

- 3 vv Lemelerveld
- 7 SVI
- 8 DVC Dedemsvaart
- 9 ASC'62
- 11 USV
- 12 FC Klazienaveen
- 13 FC Ommen
- 14 FC Meppel
- 15 sc Lemele

Verticaal

- 1 vv Hoonhorst
- 2 Berkum
- 4 SVV'56
- 5 vv Bergentheim
- 6 sv Zwolle
- 10 sv Nieuwleusen

Sportpark puzzel

Ken jij de sportparken in de regio uit je hoofd? Maak dan deze puzzel, waarbij de namen in de vakjes moeten. Lidwoorden hebben we achterwege gelaten. Puzzel opgelost? Mail het antwoord - nog een roemrucht sportpark - naar mediateam@asc62.nl

Waar is de bal?

Het nieuwe voetbalseizoen is in volle gang, en voor veel teams is het nog even wennen. Maar gelukkig, het balgevoel wordt steeds beter. Weet jij achter welke witte bal de échte bal zit? Mail de bijbehorende letter naar mediateam@asc62.nl en win!



Doelpunt van het jaar

Herman Oosterhaar, trainer van heren 1, introduceerde het vorig seizoen 'De doelpunt van het jaar' verkiezing' bij ASC'62. Hoewel er toch regelmatig en ook fraaie goals bij ons worden gemaakt was daar nog niemand opgekomen. De genomineerde doelpunten werden gedeeld via facebook (ASC62) en instagram (@vvasc1962) en uiteindelijk werd het doelpunt van Pim van Gelder verkozen tot Doelpunt van het jaar!



LIJNPUZZEL

"Nee, hè", verzucht Jan Holsappel, waarna hij naar zijn vrouw Aline belt. „Ik ben Michiel en Jurrian weer eens kwijt." Niet voor het eerst, zo blijkt al snel, maar in het Groningse stapcafé Het Feest worden beide zoons al snel afgeleid door het vrouwelijk schoon om hen heen.

En dus zijn Michiel en Jurrian op deze donderdagavond al niet makkelijk te vinden, laat staan dat ze ook nog eens mee naar huis te krijgen zijn. Omdat uitsmijter Werner vertrokken is naar Spanje heeft Jan de hulp van alle overgebleven ASC-leden nodig. Kun jij de voorzitter van de beheerscommissie helpen? En ervoor zorgen dat hij niet uit zijn ouderlijke macht wordt ontheven?

Mail de betreffende letter naar mediateam@asc62.nl en win.



Hoofdsponsors
ASC '62

